

Training Season Ebook Leta Blake

Right here, we have countless ebook **Training Season Ebook Leta Blake** and collections to check out. We additionally present variant types and furthermore type of the books to browse. The agreeable book, fiction, history, novel, scientific research, as well as various further sorts of books are readily manageable here.

As this Training Season Ebook Leta Blake, it ends occurring creature one of the favored ebook Training Season Ebook Leta Blake collections that we have. This is why you remain in the best website to see the unbelievable ebook to have.

De schaduwvriend Alex North

2020-10-23 De Schaduwvriend van Alex North is een spannende en duistere thriller, waarmee North de hooggespannen verwachtingen na De Fluisterman inlost. Voor de fans van Stephen King en Thomas Harris. De schaduwvriend is de nieuwe thriller van Alex North, die eerder de bestseller De Fluisterman schreef. In De schaduwvriend herinnert Paul Adams zich nog goed die vreselijke dag waarop de jonge Charlie Crabtree een van zijn klasgenoten vermoordde. Paul was zowel bevriend met Charlie als met het slachtoffer. Diezelfde dag verdween Charlie spoorloos en de wildste complottheorieën doen nog steeds de ronde op internet. Vijfentwintig jaar later verwerkt Paul stukje bij beetje zijn jeugd. Maar wanneer zijn dementerende moeder een terugval krijgt, kan hij er niet meer omheen: hij moet terug naar zijn ouderlijk huis. Het duurt niet lang voordat alles uit de hand begint te lopen: zijn moeder is ervan overtuigd dat er een indringer in huis is, en Paul realiseert zich dat hij wordt gevolgd. Het zet hem aan het denken: wat is er daadwerkelijk gebeurd op de dag van de moord? Waar zou Charlie nu zijn? De schaduwvriend is een spannende en duistere thriller,

waarmee North de hooggespannen verwachtingen na De Fluisterman inlost. Over De Fluisterman: ****
'Een geraffineerde constructie.' – VN Detective & Thrillergids
'Atmosferisch en griezelig spannend.' – Alex Michaelides, auteur van De stille patiënt
Nachtblauw Simone van der Vlugt
2016-02-08 *Nachtblauw* van Simone van der Vlugt is een meeslepende historische roman over de lotgevallen van een zeventiende-eeuwse jonge vrouw en de ontstaansgeschiedenis van Delfts Blauw. In de historische roman *Nachtblauw* van bestsellerauteur Simone van der Vlugt komt huishoudster Catrijn, die op de vlucht is voor haar verleden, terecht in de plateelfabriek van Evert van Nulandt in Delft. Als de toevoer van porselein uit China stopt, besluit Evert het populaire aardewerk na te maken. En Catrijns talent voor schilderen komt daarbij goed van pas. Er breken woelige tijden aan. Catrijn overleeft in 1654 ternauwernood de Delftse donderslag, die de binnenstad in puin legt, en komt daarna voor een levensbepalende keuze tussen haar hart en haar hoofd te staan. Wacht ze op haar grote liefde, die voor jaren de zee op gaat, of kiest ze voor de man die haar zekerheid kan bieden?
Nachtblauw van Simone van der Vlugt

is een meeslepende roman over de ontstaansgeschiedenis van Delfts blauw. 'Eindelijk een roman over de ontstaansgeschiedenis van Delfts blauw. Zo wordt geschiedenis weer leuk.' – Margriet 'Mooi verhaal over de lotgevallen van een zeventiende-eeuwse jonge vrouw en het prille begin van het wit-met-blauwe aardewerk uit Delft.' – Nederlands Dagblad 'Van der Vlugt verdiepte zich in de plateelschilderij uit die tijd en vervlecht feiten en fictie tot een meeslepend verhaal.' – Leidsch Dagblad 'De auteur geeft een kijk in de zeventiende eeuw op een manier die voor iedereen toegankelijk is.' – Reformatorisch Dagblad

How to be a woman Caitlin Moran
2013-06-26 Vrouwen hebben het nog nooit zo goed gehad. Ze mogen stemmen, hebben de pil en sinds 1727 worden ze niet meer als heksen verbrand. Maar een paar vragen blijven knagen. Waarom worden we geacht brazilians te hebben? Moet je botox gebruiken? Hatén mannen ons stiekem? En hoe moet je je vagina eigenlijk noemen? In *How to be a woman* verlost Moran ons uit onze onzekerheid en gaat ze ons voor in het labyrint van puberteit, werk, stripclubs, liefde, abortus, winkelen en moederschap, waarin elke vrouw op de een of andere manier haar weg zal moeten vinden.

Training Season Leta Blake 2018-05-01
Training Season

Pucked up Helena Hunting 2021-11-25
Het steamy tweede deel in de humoristische *Pucked*-serie van Helena Hunting. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Miller 'Buck' Butterson heeft als professioneel ijshockeyspeler de vrouwen voor het uitkiezen, en daar maakt hij goed gebruik van. Maar na een paar jaar vol losbandigheid heeft hij genoeg van onenightstands. Hij wil eindelijk een keer echt een relatie. Als hij Sunny ontmoet weet hij het zeker: dit

is de dame waar hij zijn leven mee wil doorbrengen. Maar hoe kan hij Sunny ervan overtuigen dat hij voor haar zijn hele levensstijl wil veranderen? En is een serieuze relatie eigenlijk wel iets voor Buck?

Dog Man gaat los! Dav Pilkey
2018-12-04 *Dog Man gaat los!* is het kleurrijke vervolg op *Dog Man*. Met bizarre tekeningen, heel veel grappen en een hoop nieuwe slechteriken, waaronder een vis met snode plannen. *Dog Man* is terug! En dat is maar goed ook, want de stad is in gevaar. De gemene kat Karel is ontsnapt uit de gevangenis. Maar dat is niet het enige probleem. Een tovenaars, een vis én een papieren dubbelganger van Karel zaaien paniek in de stad. Het is aan *Dog Man* om deze boeven te stoppen. Maar dat is wel lastig als je wordt afgeleid door botten, balletjes en een heel mooie poedel...

Ware liefde en andere rampen Rachel Gibson 2012-07-03 Faith Duffy heeft haar lesje in de liefde wel geleerd. Als ze trouwt met een rijke, maar oudere man kiest ze voor de zekerheid die hij haar kan bieden. Zij geeft hem in ruil trouw en loyaliteit, maar haar hart kan ze hem niet geven. Als haar man plotseling overlijdt, eeft Faith niet alleen zijn fortuin, maar ook een hoop ellende en een rampzalig professioneel ijshockeyteam, inclusief eigenwijze aanvoerder. Ty Savage is aangetrokken als aanvoerder om het team weer succesvol te maken, maar zijn belangrijkste doel is het behalen van het landskampioenschap, zodat hij zijn lange carrière succesvol kan afsluiten. Het laatste wat hij daarbij kan gebruiken is een sexy golddigger, die niks van ijshockey afweet, maar wel zijn nieuw baas wordt... Als Faith en Ty de noodzaak tot samenwerken iets té letterlijk nemen, wordt de situatie wel heel erg ingewikkeld...

Steeds verder weg Helena Fox
2019-07-22 Een indringend verhaal dat

je direct wilt herlezen Biz lijkt een gewone tiener; ze woont bij haar moeder en ze maakt deel uit van een grote vriendengroep waar ze niet helemaal zichzelf kan zijn, maar ze hoort tenminste ergens bij. Ze twijfelt over haar seksualiteit en niemand mag dan ook weten dat ze met haar beste vriendin heeft gezoend. Maar Biz praat met haar vader, die er eigenlijk niet zou moeten zijn, want hij is dood. En dus vertelt ze niemand over hem. Ze vertelt ook niemand over de duistere gedachten die door haar hoofd spoken. Biz zweeft als het ware door het leven – tussen goed, oké en normaal in. Dan gebeurt er iets waardoor Biz totaal de weg kwijtraakt. Ze verliest alle aansluiting met haar vrienden. Haar vader verdwijnt, en met hem alles wat veilig en zeker is. Biz besluit dat het misschien makkelijker, beter, fijner is om helemaal weg te zweven. Of misschien moet ze wat langer blijven om haar vader terug te vinden. Of misschien – misschien, misschien – is er een andere optie die Biz nog niet kan zien. Steeds verder weg is een indringend verhaal over verdriet, vriendschap, jezelf kwijtraken en de lastige weg terug omhoog uit de diepste put waar je nooit in terecht wilde komen. 'Zo nu en dan pak je een boek op en weet je dat je iets geweldigs hebt gevonden. Een glorieuze stem, een personage waarvan je gaat houden. Helena Fox levert. Het is voortreffelijk. Lees het.' Cath Crowley, auteur van Donkerblauwe Woorden 'Een adembenemend, diep ontroerend verhaal over verdriet, verlies en liefde. Helena Fox is een auteur om in de gaten te houden!' Kathleen Glasgow, auteur van Girl in Pieces 'Onmogelijk mooi, levensbevestigend, diepzinnig. Dit is geen boek; het is een kunstwerk.' Kerry Kletter, auteur van The First Time She Drowned

De waanzinnige boomhut van 13

verdiepingen Andy Griffiths 2013 Andy en Terry wonen in een enorme boomhut. Als hun uitgever boos belt waar hun nieuwe boek blijft, gaan ze hard aan het werk. Ze verzinnen de gekste dingen en er gaat van alles mis. Met stripachtige zwart-wittekeningen. Vanaf ca. 9 jaar.

Zondig Koninkrijk Meghan March 2019-06-20 Als iets van mij is, houd ik het ook. Dat geld took voor Keira Kilgore. Het is niet meer genoeg dat ze bij mij in het krijt staat. Niet meer genoeg dat haar lichaam van mij is. Ik wil meer. Ze kan wel proberen me te weerstaan, maar ik geef het niet op. Ik geef háár niet op. Niets zal er tussen ons in staan. Niet zijzelf. Niet mijn vijanden. Niemand. Die schuld aan mij kan ze maar op een manier inlossen: met haar hart. Zondig koninkrijk is het derde en laatste deel in de Mount-trilogie. **Wij** Sarina Bowen 2020-02-14 Kunnen je favoriete hockeyers hun eerste seizoen ongeslagen samen laten beëindigen? Vijf maanden samen, NHL aanvaller Ryan Wesley beleeft een recordbrekende beginnersseizoen. Hij maakt zijn droom waar om professioneel hockey te spelen en elke avond thuis te komen bij de man van wie hij houdt: Jamie Canning, zijn beste vriend die nu zijn vriendje is. Er is slechts een probleem: de belangrijkste relatie van zijn leven is er een die hij verborgen moet houden. Anders wordt hij geconfronteerd met een mediastorm die zijn succes op het ijs zal overschaduwen. Jamie houdt van Wes. Dat doet hij werkelijk. Maar het moeten verstoppen is klote. Het is niet het leven dat Jamie voor zichzelf voor ogen had en de druk om hun geheim te bewaren eist zijn tol. Ook zijn nieuwe baan loopt niet zo soepel als dat hij gehoopt had, maar hij weet dat hij het aankan zolang hij Wes heeft. Appartement 10B is in ieder geval hun toevluchtsoord, waar

ze altijd zichzelf kunnen zijn. Of kunnen ze dat wel? Wanneer Wes' meest nieuwsgierige teamgenoot vlak boven hen komt wonen, beginnen hun zorgvuldig uitgelijnde leugen te ontrafelen. Als de buitenwereld vastbesloten is om hun het vuur aan de schenen te leggen, kan de relatie van Wes en Jamie dat overleven?

Waarschuwing: bevat seksuele situaties, een vibrerende stoel, lange-afstands, sexy tijden en het bewijs dat hockeyspelers in elke tint groen er hot uitzien.

Waar is de taart? Tjong Khing The 2004 Tekstloos prentenboek met panoramische kleurenplaten met zoekelementen.

De wonderjaren van Billy Marvin Jason Rekulak 2017-05-17 Als je ooit verliefd bent geweest, of een spelcomputer hebt gehad, of Rad van Fortuin hebt gekeken, en je gevoel voor humor hebt, dan is De wonderjaren van Billy Marvin het boek voor jou. Als je ooit verliefd bent geweest, of een spelcomputer hebt gehad, of Rad van Fortuin hebt gekeken, en je gevoel voor humor hebt, dan is De wonderjaren van Billy Marvin het boek voor jou. Het is 1987. De veertienjarige vrienden Billy, Alf en Clark hebben maar één doel: een exemplaar bemachtigen van de nieuwe Playboy, met blootfoto's van Wheel of Fortune-gastvrouw Vanna White. Ze zijn te jong om er een te kopen, dus probeert Billy via de winkeliersdochter toegang te krijgen - met verstrekkende gevolgen... Met z'n vaart en humor is De wonderjaren van Billy Marvin een onvergetelijk, prachtig geplot verhaal over een tijdschriftenroof, volwassen worden, computers en liefde. 'The Impossible Fortress' leest als een ouderwetse Spielberg-film - een heerlijk, grappig en ontroerend eerbetoon aan alle nerds en buitenbeentjes, gesitueerd in een magische tijd toen cassettebandjes goud waren, telefoons

een snoer hadden en Playboy voor de grootste opwinding zorgde. Dit is je volgende favoriete boek.' Seth Grahame-Smith, schrijver van Pride and Prejudice en Zombies

Training Complex Leta Blake

2018-06-16 Buckle up – Matty's back! Figure skater Matty Marcus didn't capture Olympic gold, but he won rancher Rob Lovely's heart. After Rob sold his ranch and Matty hung up his skates, they started a new life together in New York City. Now Matty has taken on a fresh challenge as a figure skating coach, and Rob's second career as a physical therapist should be everything he's dreamed of. But in the brutal heat of their third summer in the city, Rob yearns for the wide-open country, and the intensity of city life awakens Matty's demons. Matty asks for increasingly intense BDSM scenes, and his disordered eating and erratic behavior ramp up the stakes. Rob struggles to stay in control, and after a well-intentioned anniversary gift goes awry, he still thinks he can handle the fallout. But the concrete jungle is closing in and his coping skills are unraveling. Their love is deep, but Rob will have to admit the truth about what he really wants before they both tumble into chaos.

1491 Charles C. Mann 2012-07-03 1491 verandert voorgoed ons beeld van de geschiedenis van de Amerika's In 1491 woonden er misschien wel meer mensen in Amerika dan in Europa. Grote steden als Tenochtitlán hadden stromend water en bezaten prachtige botanische tuinen. In Mexico verbouwden precolumbianse Indianen maïs volgens zeer geavanceerde teelttechnieken. De Inca's hadden het grootste rijk in de toenmalige wereld opgebouwd, groter dan de Ming-dynastie of het Ottomaanse Rijk. Totdat de Europeanen met hun geweld en ziektes hier een einde aan

maakten. 1491 maakt voor eens en voor altijd duidelijk dat de geschiedenis van Amerika zeker niet begint met Columbus, die in 1492 op een van de Bahama's voet aan wal zette Charles C. Mann schreef een heldere en levendige synthese van wat door historici, geografen en archeologen de afgelopen dertig jaar is ontdekt over de prestaties en het lot van de oorspronkelijke inwoners van Amerika. Mann ontkracht op overtuigende wijze talloze mythen en neemt de lezer mee naar de intrigerende, hoogontwikkelde wereld van onder meer de Inca's, Azteken en Maya's. 'Mann maakt korte metten met het inheemse Amerika van de schoolboekjes: passief, primitief en in de confrontatie met Europa gedoemd te verdwijnen.' NRC Handelsblad 'Mann heeft een mooi en aanstekelijk boek geschreven.' Trouw '[...] een zeer nauwgezette, weloverwogen zoektocht naar het antwoord op de vraag: Hoe zag de Nieuwe Wereld er ten tijde van Columbus uit.' Natuur, Wetenschap & Techniek 'Krachtig, uitdagend en belangrijk [...] 1491 dwingt ons na te denken over de wijze waarop de geschiedenis van Amerika wordt onderwezen.' The Washington Post 'Voor iedereen die denkt dat het één grote wildernis was, zal dit boek een fascinerende verrassing zijn.' The Times Tijdens een bezoek aan Yucatán, overdonderd en betoverd door de Mayaruïnes, werd het Charles Mann in alle omvang duidelijk dat Columbus in 1492 een hemisfeer met mensen en culturen betrad die in alles verschilde van de ons toen bekende werelddelen Europa en Azië. Mann schrijft voor Science en The Atlantic Monthly.

Verraad Abigail Haas 2014-04-04 Anna en Elise zijn onafscheidelijk. Nu ook golden boy Tate voor Anna gevallen is, lacht het leven haar toe. Een weekje Aruba met haar vrienden wordt één groot feest, tot ze Elise vermoord aantreffen in hun

vakantiehuis. De politie verhoort hen één voor één, en Anna en Tate worden opgepakt. Al snel komt Tate op borgtocht vrij, maar voor Anna begint een nachtmerrie als hoofdverdachte. Ze moet het proces afwachten in de cel. Hoe kan ze de jury overtuigen van haar onschuld nu alles tegen haar wordt gebruikt? Abigail Haas groeide op in Sussex, Engeland. Ze studeerde politicologie, filosofie en economie aan de universiteit van Oxford. Tegenwoordig woont ze in Los Angeles. *Verraad* is haar eerste YA-thriller. Eerder schreef ze onder de naam Abby McDonald meidenboeken en romans voor volwassenen.

Alleen voor haar Abbi Glines

2017-06-16 *Alleen voor haar* is het tweede deel in de *Sea Breeze*-reeks van bestsellerauteur Abbi Glines. Het is tropisch heet in de kustplaats *Sea Breeze*. De enige afleiding van de hitte is flirten en alles wat daaruit volgt. Playboy Cage is eigenaar van een luxe appartement waar het een komen en gaan is van gasten. Het merendeel van het zijn bloedmooie meisjes met lange benen die nooit langer blijven dan een nacht of twee. Als Cage plotseling een nieuwe huisgenoot krijgt in de vorm van Marcus, die zijn liefdesverdriet probeert te vergeten, verandert zijn leven volledig. Vanaf het moment dat Marcus bij hem woont, is er iemand te gast die hij niet kan vergeten.

Willow - Low voor vrienden - is het meisje met wie Cage wil trouwen, dat weet hij zeker. Maar ze zijn als dag en nacht, en Marcus begrijpt niet hoe Low het losbandige gedrag van Cage kan uithouden. Wat ze eigenlijk nodig heeft is een echte man, iemand die knap én verstandig is, zoals Marcus. Maar al gauw komen Cage, Marcus en Low erachter dat een driehoeksverhouding heel snel heel ingewikkeld kan worden.

Alleen voor nu Abbi Glines 2018-03-01 Nieuw (4e) deel in de populaire *Sea*

Breeze-serie! Een onuitputtelijke aantrekkingskracht bereikt zijn kookpunt. Preston is geen goede jongen. Maar ondanks dat is Amanda al een eeuwigheid verliefd op hem. Als ze eindelijk de moed heeft verzameld hem te versieren, loopt dat niet goed af. En toch blijft ze naar hem verlangen. Vooral nu het erop lijkt dat hij ook interesse in haar heeft. Niemand wil dat ze samen zijn. Amanda's broer Marcus niet, en Prestons vrienden al helemaal niet. Daarvoor kennen ze Prestons slechte kant veel te goed. Zelfs Preston beseft dat hij niet goed genoeg voor haar is.

De verdwenen prins Jennifer A. Nielsen 2013-10-08 Een ijzingwekkend spannend verhaal vol gevaar en avontuur VIER JONGENS ÉÉN COMLOT EN LEUGENS, NIETS DAN LEUGENS De zoon van de koning is vermist, en het koninkrijk Carthya is in chaos. In het grootste geheim gaat regent Connor op zoek naar een jongen die de rol van de verdwenen prins kan vervullen. Vier weesjongens nemen het tegen elkaar op. Sage is één van hen. Hij leert zwaardvechten als de beste, maar wil hij eigenlijk wel de prins worden? Zijn leven hangt aan een zijden draadje, want de jongens die niet worden uitgekozen, zullen sterven. Wie kan hij nog vertrouwen? Zijn de bedoelingen van Connor wel zuiver? En welke duistere motieven hebben de rivalen van Sage?
Engelsch woordenboek Karel Bruggencate 1896

De verdwenen stad Camilla Sten 2019-08-02 'Deze thriller doet me aan Stephen King denken en heeft me van de eerste tot de laatste bladzijde gegrepen. Camilla Sten is een auteur om goed in de gaten te houden.' - Camilla Grebe, auteur en winnaar van de prestigieuze prijs Best Scandinavian Suspense 2018. Een klein Zweeds dorp in de jaren vijftig komt groot in het nieuws als de hele

populatie van de stad zonder één aanwijzing verdwijnt. Het mysterie wordt niet opgelost en al snel raakt de gebeurtenis in de vergetelheid. Alice groeit op met een fascinatie voor deze wonderlijke gebeurtenis uit het verleden. Haar grootmoeder heeft haar het verhaal verteld. Zij verloor haar hele familie tijdens deze onverklaarbare verdwijning. Als Alice volwassen is, verzamelt ze een groep vrienden met wie ze een documentaire over dit fenomeen wil maken. Met als doel: voor eens en altijd uitzoeken wat er echt is gebeurd. De groep vrienden is de eerste in vijftig jaar die deze vreemde 'dodenstad' bezoekt. Al beginnen ze daaraan te twijfelen als ze er eenmaal zijn.

F. C. Donders 1818-1889 Barend Joseph Stokvis 1891

Kijk! Jane scoort Rachel Gibson 2013-03-22 Jane leeft een spannend single leven in de grote stad. Overdag is ze journaliste en is haar voornaamste taak het verslaan van het nieuws rondom het Chinooks ijshockeyteam, waarbij haar speciale aandacht uitgaat naar sexy goalie Luc Martineau. 's Nachts schrijft ze sexy en spannende verhalen voor Honey Pie, de column waar iedere man over praat... Luc heeft een hekel aan alles wat met journalistiek, en journalisten in het bijzonder, te maken heeft. Hij wil met rust gelaten worden zodat hij het beste uit zijn ijshockeycarrière kan halen. Totdat hij opgescheept komt te zitten met Jane, een nieuwsgierige en bijdehante journaliste die in zijn verleden graaft en in de weg loopt, maar toch ook wel behoorlijk wat pluspunten heeft...

Eline Vere Louis Couperus 2013-07-05 De meeslepemde, virtuoos vertelde geschiedenis van Eline Vere speelt zich af in de kringen van de gegoede Haagse burgerij aan het einde van de negentiende eeuw. De onafwendbaarheid van het noodlot krijgt gestalte in de

zwakke, overgevoelige en wankelmoedige Eline, een meisje van stand, begaafd, maar niet in staat zich aan te passen aan het `banale leven'. Door haar angst voor de werkelijkheid verliest zij zich in dromerijen, waarna de angst alleen maar verhevigd terugkomt. Het noodlot slaat langzaam maar onvermijdelijk toe. De roman waarmee Couperus in 1889 debuteerde, is meteen ook zijn meest gelezen boek geworden, dat hem direct beroemd maakte. Couperus schreef met deze naturalistische roman een vrouwenportret dat tot ons klassieke erfgoed behoort.

De man van mijn dromen Rachel Gibson
2011-11-15 Autumn Haven was van plan om in Las Vegas een gokje te wagen, een show te bezoeken en zich te vermaken. Wat niet op het programma stond was een huwelijk en al helemaal niet met een foute, zelfingenomen vent als Sam LeClaire. Wat begint als een droomromance in Las Vegas eindigt helaas al snel in een flits-scheiding. Om het drama helemaal compleet te maken ontdekt Autumn als ze thuiskomt dat ze ook nog zwanger is... Twee jaar later heeft Autumn haar leven weer op de rit en heeft ze een succesvol bedrijf als weddingplanner opgericht. Sam is slechts een vage herinnering uit het verleden. Totdat ze hem tegen het goddelijke lijf loopt op de bruiloft van het jaar. 'Vermakelijk, sexy, grappig en snel' - Bol.com over Zwijgen is zilver... 'Rachel Gibson doet weer waar zij goed in is: chicklit met een romantisch, grappig en zeker ook sensueel randje' - Lifestylelog.nl over Ware liefde en andere rampen

Paleis van sterren John Shors
2011-10-09 In een wereld van onvoorstelbare rijkdom en macht, moordzuchtige familievetes en wrede tirannie, vertelt prinses Jahanara het bijzondere verhaal van de ontstaansgeschiedenis van de Taj

Mahal. De jonge prinses Jahanara is voorbestemd voor een harteloos gearrangeerd huwelijk, maar weet aan haar lot te ontsnappen door zich op te werpen als vertegenwoordiger van het hof in de gesprekken met Isa, de architect van de Taj Mahal. Al snel moet ze laveren tussen de wensen van haar overleden moeder, de rigide rolpatronen opgelegd aan vrouwen, en een verboden liefde. Met uitzonderlijke moed durft Jahanara tijdens de bouw tegen de onverdraagzaamheid en blindheid van het hof in te gaan. Ze zet alles op alles om het koninkrijk te behoeden voor een burgeroorlog. Als prinses, en als moeder, zus en dochter zal Jahanara haar hart moeten volgen. Pas dan zal ze de ware aard van haar koninklijke erfenis ontdekken.

De zijderoutes Peter Frankopan
2016-03-08 'Door terug te kijken, ver terug te kijken, houdt Frankopan ons een spiegel voor, die uiteindelijk haarscherp laat zien dat we ons zullen moeten aanpassen – of we nou willen of niet.' – VPRO Tegenlicht
DWDD-boekentip maart 2016
De zijderoutes is een schitterende verkenning van de elementen die de stuwende kracht waren achter de opkomst en de ondergang van wereldrijken, die de stroom van ideeën en goederen bepaalden en nu een nieuw tijdperk inluiden in de internationale politiek. Het gebied ten oosten van de Middellandse en de Zwarte Zee tot aan de Himalaya, dwars door Centraal-Azië tot diep in China en India, was duizenden jaren het middelpunt van de aarde. Het is de bakermat van onze beschaving, waar meer dan 2500 jaar v.Chr. metropolen ontstonden als Harappa en Mohenjodaro met een bevolking die in de tienduizenden liep en met straten die waren aangesloten op een geavanceerd rioleringsstelsel. Het is ook het gebied van de zijderoutes – handelsroutes maar ook

verbindingswegen waarlangs opvattingen, religies, ideeën, cultuur én ziektes zich konden verspreiden. Hier begint Peter Frankopan zijn nieuwe wereldgeschiedenis. Na de eerste zijderoutes ontstonden er andere: de slavenroute, de goudroute, de route naar het zwarte goud. Maar in onze eenentwintigste eeuw zijn nieuwe routes aan het ontstaan die een grote gelijkenis vertonen met die allereerste, die Centraal-Azië doorkruisten. De zijderoutes komen terug! 'Briljante verhaallijnen (...)

Een wereldgeschiedenis die het middelpunt van die wereld naar het oosten verplaatst.' – The Economist

'Veel boeken beweren "een nieuwe geschiedenis van de wereld" te zijn; dit boek heeft die benaming met recht.' – The Times

Aboe Bakar Maurits (pseud. van P.A. Daum.) 1894

Venetiaanse Carnaval Maskers

Kleurboek Voor Volwassenen Nick Snels 2016-08-11 Breng het beste in je creativiteit naar boven! Dit boek zal je inspireren. Dit boek bundelt volumes 1 & 2 en bevat 80 kleurplaten met artistieke, gedetailleerde en prachtige Venetiaanse maskers en gemaskerd bal maskers. Je gaat gegarandeerd meer willen! Levendige kleuren, geweldige illustraties en verbeelding zijn alles wat je nodig hebt om je te ontspannen! Elke kleurplaat is gedrukt op een afzonderlijke 21,6 x 27,9 cm pagina, zodat je je geen zorgen moet maken over vlekken.

Zolang het duurt Abbi Glines 2017-12-21 Derde deel uit de populaire Sea Breeze-serie Low heeft het hart van Cage gebroken nadat ze een relatie met Marcus in Alleen voor haar. Het leven van Cage begon langzaam van de rails te raken, eindigend in een arrestatie voor beschonken rijden. Om zijn baseballbeurs te kunnen behouden -

het enige waar hij naast Low om geeft - moet Cage een zomerbaantje zien te vinden. Weg van Sea Breeze. Op een boerderij, met een hoop koeien en zonder hete meisjes. Misschien is dat wat Cage nodig heeft om alles weer op orde te krijgen. Maar de eigenaar van de boerderij blijkt een knappe maar chagrijnige dochter te hebben. Cage ziet een hoop geheimen en verdriet in haar ogen. Hij wil niets liever dan haar zowel mentaal als fysiek uitkleden in de schuur, maar is hij wel klaar voor de consequenties?

Annual Report USA Patent Office 1889

Een man in de dierentuin Garnett David 2019-02-01 Wat begon als een romantische wandeling door de Londense dierentuin, ontaardt al snel in een ruzie over hun toekomst samen. John Cromartie is stapelverliefd op Josephine Lockett, maar beschuldigt haar ervan niet hetzelfde voor hem te voelen. Hoe durft hij aan haar te twifelen! 'Je zou opgesloten moeten worden en tentoongesteld, hier in de dierentuin!' Ze bedoelde het vast niet zo letterlijk, maar eenmaal thuis schrijft meneer Cromartie een brief aan het bestuur van de dierentuin. Is het niet vreemd, vraagt hij, dat de dierentuin zich laat voorstaan op zijn vrijwel complete verzameling dieren, maar dat er geen mens is opgenomen in de rij mensapen? Wonderwel geeft de directie hem gelijk; er wordt een kooi tussen de orang-oetan en de chimpansee voor hem ingericht met een tapijtje, leesstoel en boekenkast, en een klein privé-kamertje erachter met een bed en badkamertje. De eerste dag staat er een handjevol mensen voor zijn tralies naar binnen te kijken - wat is hier de bedoeling van? Maar elke dag wordt het publiek groter, en al snel wordt er in heel Engeland over meneer Cromartie gepraat. Hij gaat zo op in zijn nieuwe rol dat de gedachte pas laat in hem opkomt: wat als Josephine opeens tussen de

toegestroomde dagjesmensen staat? Komt het ooit nog goed tussen hen? Als ze weer oog in oog staan, zou ze dan alsnog voor een toekomst met hem samen kiezen - zelfs al is het voor het oog van de wereld? Met Een man in de dierentuin werd David Garnett definitief onthaald als groot literair talent. Net als in Vrouw of vos slaagt hij erin ons het onvoorstelbare zo boeiend te vertellen, dat wij er volledig in meegaan.

Het heilige vuur Ellis Peters
2013-05-17 Engeland de middeleeuwen.
Broeder Cadfael, de nijvere monnik uit Shrewsbury, heeft tot taak de kruidentuin van het klooster te verzorgen. In zijn vrije tijd is hij amateurdetective. Er wordt dan ook vaak een beroep gedaan op zijn speurzinn. Broeder Cadfael wordt naar Wales gestuurd om de beenderen van een gestorven heilige te bemachtigen. Het klooster van Shrewsbury zou wél varen bij het bezit van de botten die, naar verluidt, bovennatuurlijke krachten bezitten. Wanneer Cadfael de tocht aanvaardt, vindt hij vele obstakels op zijn weg, onder andere een wonderbaarlijke dode...

De geheime tegenstander Agatha Christie
2015-03-25 Tommy Beresford en Tuppence Cowley zitten beiden zonder werk en besluiten zich per advertentie aan te bieden als avonturiers die bereid zijn om 'alles te doen en overal heen te gaan'. Wanneer een zekere mijnheer Whittington Tuppence benadert met een opdracht, blijkt dat het begin van een angstig avontuur...

De smaak van venijn Alan Bradley
2010-10-11 Internationale bestseller!
Flavia de Luce woont met haar twee zussen en haar vader op het Engelse familielandgoed Buckshaw. De elfjarige Flavia is hoogbegaafd en dol op scheikunde, en op misdaad. Ze doet graag experimenten in het scheikundelab dat van haar overleden

moeder is geweest. Haar eigen gifbrouwsels test ze bij voorkeur op haar twee zussen. Op een morgen vindt Flavia het lichaam van een man in de moestuin. Voor haar neus blaast hij zijn laatste adem uit. Wie is het? Flavia is zo nieuwsgierig dat ze haar eigen onderzoek begint. De politie wil haar vreemd genoeg niets vertellen. Stukje bij beetje ontrafelt Flavia een vreselijk geheim uit haar vaders verleden. Ze gaat zo op in de raadsels en puzzels van haar speurwerk dat ze ook zichzelf in gevaar brengt, maar dat snapt ze pas als het al veel te laat is. Alan Bradley (1938) groeide op in Cobourg, Canada. Voor hij begon met schrijven werkte hij lang bij radio- en televisiebedrijven. Hij had maar vijftien pagina's nodig om zijn Canadese uitgever ervan te overtuigen dat zijn spannende debuutroman uitgegeven moest worden. Zelf had hij tientallen jaren gewerkt om die pagina's te schrijven. Na publicatie volgde een overweldigende hoeveelheid enthousiaste recensies en een stortvloed aan internationale deals: met De smaak van venijn heeft Bradley de juiste snaar geraakt. 'Een sterk plot en een hele rij wonderbaarlijke figuren maken dit Canadese debuut tot een fantastisch onderhoudend boek.' The Guardian 'Briljant, onweerstaanbaar en onverbeterlijk, Flavia heeft een mooie toekomst voor zich. Bradleys debuut is een winnaar.' Kirkus, met ster 'Flitsend debuut.' Publishers Weekly 'Wat een heerlijk boek. Flavia de Luce is een van de meest vindingrijke, ja ronduit gevaarlijke heldinnen die er zijn.' The New York Times
Top Secret Sarina Bowen 2021-02-19
LobsterShorts, 21 Atleet. Stiekem een wetenschapsgek. Verdomd sexy. LobsterShorts: Dus. Hier gaan we dan. Mijn vriendin wil voor haar verjaardag... een trioetje. SinnerThree: Je hebt de juiste app

gedownload voor een seksdate.
LobsterShorts: Heb je dit soort dingen al eens eerder gedaan? Met een andere man? SinnerThree: Heel vaak. Ik ben een gelijke kansen speler. Jij? LobsterShorts: [krekels!]
SinnerThree, 21 Student
bedrijfsmanagement. In het geheim een mannelijke danser. Verdomd sexy.
SinnerThree: Nou, ik ben ertoe bereid als jij dat bent. Mijn leven is een beetje een puinhoop op dit moment. School, werk, familiestress. Oh, en ik woon naast de meest vervelende kerel ter wereld. Ik heb de afleiding nodig. Weet je zeker dat je dit wilt?
LobsterShorts: Ik wil het misschien een beetje meer dan ik wil toegeven.
SinnerThree: Hey, niets mis met het verleggen van je grenzen...
LobsterShorts: Vertel dat maar aan mijn controle-freak vader. Hoe dan ook. Wat als dit trio vreemd is?
SinnerThree: Dan is het vreemd. Het is niet zo dat we elkaar ooit nog moeten zien. Toch? Beloof me gewoon dat je niet verliefd op me wordt.
LobsterShorts: Nu zou dat niet levensveranderend zijn...
Lezers over Elle Kennedy & Sarina Bowen: Sarina Bowen en Elle Kennedy hebben een heerlijk liefdesverhaal afgeleverd, dat een beetje buiten de standaard paden wandelt. Ik hou daarvan. Een grappig en mooi verhaal over omgaan met je geaardheid en vriendschap. Vlotte schrijfstijl waardoor je het boek heel snel uitgelezen hebt. Een aanrader voor wie houdt van feelgood.
A-saga. E-legende. 0-sprook Johannes Bosscha 1879
Saison d'entraînement Leta Blake
2016-02-25 Patineur incontestablement talentueux, Matty Marcus est prêt à tout sacrifier pour son rêve olympique, mais son manque de discipline lui a déjà coûté l'or une fois. Maintenant, la pression est à son comble. Il a besoin d'un entraîneur qui puisse le discipliner, mais les meilleurs entraîneurs ne

sont pas bon marché, et Matty ne peut pas se le permettre, peu importe à quel point il veut gagner. Lorsque l'occasion de garder une maison moyennant rétribution l'amène dans le Montana rural, Matty fait de son mieux pour maintenir son entraînement. Les résidents locaux se révèlent étonnamment tolérants devant son style flamboyant, surtout le beau et jeune éleveur Rob Lovely, qui prouve être bien plus que le stéréotype du cowboy. Tout comme Matty a besoin d'une main ferme afin d'être au mieux de son art sur la glace, Rob lui montre combien il peut être fort quand il abandonne le contrôle dans la chambre. Avec cette toute nouvelle confiance en soi, il s'entraîne encore plus durement afin d'atteindre le sommet. Mais la compétition a une date butoir, et pour réaliser son rêve olympique, Matty devra rejoindre son nouvel entraîneur à New York, laissant Rob derrière lui. Maintenant, il doit faire face à l'épreuve ultime. A-t-il vraiment appris à gagner – sur et hors de la glace – au cours de sa saison d'entraînement ?
Het land van duizend morgens Lauraine Snelling 2012-03-06 De belofte van gratis land lokt Roald en Ingeborg Bjorklund in 1880 weg uit hun huis hoog boven defjorden in Noorwegen. Na drie lange jaren sparen en een barre overtocht naar Amerika, komen ze eindelijk aan in de haven van New York. In dit nieuwe land hopen ze een goed leven te kunnen opbouwen en hun kinderen een mooie toekomst te bieden. Het pioniersleven betekent keihard bikkelen, onder primitieve omstandigheden. Maar de inmiddels zwangere Ingeborg houdt dapper vol. Ze heeft er alles voor over haar dromen te verwezenlijken. Dan breekt een verschrikkelijke winter aan. De Bjorklunds, die het klimaat nog niet goed kennen, worden overvallen door de sneeuwstormen. Ingeborgs leven

verandert ingrijpend - en voorgoed.

Lees verder »

Pucked over Helena Hunting 2021-12-16

Het steamy derde deel in de humoristische en erotische Pucked-serie van Helena Hunting. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Lily LeBlanc komt net uit een knipperlichtrelatie die ruim zeven jaar geduurd heeft. Ze wil haar

nieuwverworven vrijheid vieren en scharrelen met een sexy man.

IJshockeyer Randy Ballistic ziet een fling met Lily wel zitten. Hij is expert in ronddaten zonder verliefd te worden. Als er na een tijdje toch gevoelens bij lijken te komen kijken, wordt het allemaal toch een stuk ingewikkelder dan ze hadden gedacht...